

Nieuwsbrief



Nummer 9

19 december 2019

info@octa.nu

Ria en Fraukje

In een hectische maand als deze willen we toch even als eerste stilstaan bij onze collega's die helaas op dit moment niet bij ons kunnen zijn op school. Hoe gaat het nu met ze?

Ria zit op dit moment in haar tweede chemokuur-periode. Ze moet nog 7 keer, het is een langer traject, maar minder zwaar. Afgelopen maandag was ze nog even bij ons op school, voor een kop koffie en om iedereen even te zien. Ze wil dolgraag weer aan het werk, mist de leerlingen en de collega's, maar merkt dat de chemo toch een zware aanslag is op haar lijf. Dat heeft mede tot gevolg dat haar weerstand laag is en de artsen het haar juist afraden om op school te komen. Het zou ook juist haar behandeling verstoren en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn!

Wij vinden het in ieder geval super knap hoe Ria zich hier doorheen slaat en wij hopen echt dat zij snel weer wat dingetjes bij ons op school kan en mag oppakken.

Fraukje werkt keihard aan haar herstel. Ze heeft haar revalidatie op Klimmendaal en heeft ondersteuning thuis. Waar Fraukje het meest last van heeft zijn prikkels, licht en geluid kan ze niet goed filteren en dat kost haar bakken met energie. Niet alleen voor haar lastig, maar ook voor haar beide kinderen.

Fraukje is een bikkelaar en gaat er vol overtuiging voor om heel snel een keertje een kopje thee te kunnen komen drinken bij ons op school.

Ook van Fraukje vinden wij het super knap hoe zij zich "staande" houdt en altijd positief erin staat.

December tijd

De dagen worden korter en het is buiten koud(er). Dé tijd van het jaar voor tradities en vaste feestdagen.

Op school vliegen de dagen voorbij en dat zal bij u thuis wel niet anders zijn. Van het denken aan kerstbakjes en de inhoud ervan, wat gaan we maken voor het kerstdiner (op school èn thuis!), hebben we dat nog in huis of moeten we daar boodschappen voor gaan doen en O ja wat trekken we aan.... Het lijken kleine zaken, maar het zijn wel de dingen waar we deze dagen mee bezig zijn. We komen en gaan in het donker van en naar huis, de tijd vliegt voorbij en iedereen werkt toe naar het einde van het jaar.

Voor de één betekent dit allemaal gezelligheid, voor de ander levert het stress op, maar waar het allemaal om draait in deze tijd van het jaar is..... oog hebben voor elkaar. Even stil staan bij dat wat we hebben, waar we elke dag van kunnen genieten, maar door de drukte dat vaak vergeten te doen. Dit geldt bij ons op school net zo... soms geleefd door de tijdsdruk, cijfertjes, zorg en het presteren, maar laten we vooral niet vergeten hoe belangrijk het is om juist ook oog te hebben voor de "leuke" dingen. Om ook de tijd te nemen om te kijken en genieten wat de leerlingen al wel kunnen, waar ze blij van worden, wanneer ze lekker zichzelf kunnen en mogen zijn en vooral dat we de dingen samen mogen doen. Laten we aan het eind van het jaar 2019 vooral veel oog hebben voor elkaar. Want de mooiste tijd van het jaar, is juist tijd met elkaar.

Wij wensen jullie allemaal een fijne decembermaand toe, geniet van de vakantie en tot in 2020.

Team Octa